



Al hield je nog zoveel van het leven
Je had het niet in eigen hand
Ongevraagd moest je het verlaten
En wij staan machteloos aan de kant

We nemen afscheid van

de heer

Frans Christiaens
echtgenoot van Fanny Bailly

geboren te Velm op 8 november 1927 en
godvruchtig overleden te St.-Truiden
in het Sint-Trudo Ziekenhuis
op 14 april 2020.

De uitvaartliturgie zal plaatshebben in
intieme kring in de parochiekerk van Walsbets
op vrijdag 17 april 2020, gevolgd door
de bijzetting op de begraafplaats
van Montenaken.

Dit melden u:

Fanny Bailly,

zijn echtgenote;

Marc en Christiane Christiaens-Menten,
Etienne en Lydia Vanwelckenhuijzen-Christiaens,
Luc en Ann Mathys-Christiaens,

zijn kinderen;

Farid en Liesbeth El Jabbariy-Christiaens,
Ibrahim, Ilyas, Hafsa, Zakariya,
Peter en Karolien Christiaens-Gyssels,
Elize, Paulien(†),
Niels en Audrey Christiaens-Corthauts,
Luka, Noa,
Kristof en Sofie Claeys-Vanwelckenhuijzen,
Jozefien, Karolijn, Annabel,
Hans en Stefanie Heeman-Vanwelckenhuijzen,
Jasper Mathys,

zijn klein- en achterkleinkinderen;

Zijn zus, schoonzus, neven en nichten.

De families Christiaens, Bailly, Vandonck, Vaneetvelde.

Met dank aan zijn huisarts en de thuisverpleging.

Condoleren:

Bormansstraat 49 bus 9,
3401 Landen (Walshoutem)