



La peine de te perdre ne doit pas
nous faire oublier le bonheur de
t'avoir connu

We nemen afscheid van

de heer
Edmond Dubois

echtgenoot van Paula L'homme

geboren te Trognée op 11 augustus 1927
en vredig van ons heengegaan in het
rusthuis van Racour op 22 april 2020.

Omwille van de maatregelen omtrent
het coronavirus zal er geen begroeting zijn.

De afscheidsplichtigheid zal in intieme kring plaatsvinden,
gevolgd door de inzetting in de familiegrafkelder
op de begraafplaats van Waasmont.

Rouwadressen:

Filips de Goedelaan 9, 3400 Landen
Goede Kinderenstraat 7, 3890 Gingelom

U kan ook online condoleren via
www.onckelinx.com

Dit melden u met diepe droefheid:

zijn echtgenote

Paula L'homme,

zijn kinderen

Pierre en (Maria† Meesters) Liliane Dubois-Bulen,
Jeannine (†) Dubois,
Paulette Dubois en José Goreux,

zijn klein- en achterkleinkinderen

Christoph (zijn petekind) en Tine Dubois-Mélotte,
Thibaut, Louise,
Stijn en Catherine Lenaerts-Dubois,
Lode, Sander,

zijn petekind Marie-Paule,

zijn neven, nichten en aanverwanten.

De families

Dubois, L'homme, Preud'homme en Clabots.

Met dank aan de directie en het personeel
van het rusthuis Saint-Joseph te Racour
en de dokterspraktijk Pepijn te Landen.