



Als het lichaam niet meer wil
en het leven wordt een lijden
kan men dankbaar zijn
dat God het komt bevrijden

We nemen afscheid van

de heer

Paul Robijns

echtgenoot van Lucienne Loyaerts

geboren te Laar op 13 februari 1932 en
overleden te Tienen op 17 april 2020.

Omwille van het verbod op samenkomst
gaat de afscheidsviering door in de Sint-Trudokerk
te Laar in intieme kring gevolgd door de bijzetting
van de urne op de begraafplaats aldaar.

Rouwadressen:
Kleinveldstraat 7, 3400 Landen (Laar)
Dietsesteenweg, 289, 3300 Tienen

Dit melden u:

Lucienne Loyaerts, zijn echtgenote;

Patrick en Hilda Vanroy-Robijns,
Pascal en Martine Sterkendries-Robijns, zijn kinderen;

Jan en Liesbeth Reniers-Vanroy,
Corentin en Nele Roland-Sterkendries, zijn kleinkinderen;

Vinne, Esten Reniers, zijn achterkleinkinderen;

Zijn zussen, schoonbroer,
neven, nichten en aanverwanten.

De families
Robijns, Loyaerts, Draelants en Lefèvre.

Met dank aan zijn huisarts dr. Rega
en het verplegend personeel van het
WZC In de Gouden Jaren te Tienen.