



De hemel heeft er
een heldere ster bij...

Heel verdrietig, maar dankbaar voor alle prachtige
herinneringen die we met haar mochten delen,
hebben we afscheid moeten nemen van
onze lieve echtgenote, moeder en oma

Renéeke (Nouche) Thierie

echtgenote van Hugo Higuët

geboren te Walshoutem op 28 november 1937
overleden te Sint-Truiden op 21 april 2020.

Lieve mama van Hilde en Ann
Allerbeste oma Nouche van Elke, Famke,
Clareyne en Myrthe

Met dank voor de goede zorgen aan
haar huisartsen dr. Danny en dr. Katrien Achten,
het Covid-team van het Sint-Trudo ziekenhuis
het personeel van het WZC Ocura te Montenaken

Rouwadres:
Stelhainstraat 2, 3401 Landen (Walshoutem)
Condoleren via
<https://onckelinx.com/obituary/>

Dit melden u:

Hugo Higuët,
haar echtgenoot;

Hilde Higuët,
Ann Higuët en Philippe Vis,
haar kinderen en partner;

Elke Bogaert en Joeri Lissens,
Famke Bogaert en Steven Vindevogel,
Clareyne de Vries en Bas Verschoor,
Myrthe de Vries,
haar kleinkinderen en hun partners;

De families Thierie, Higuët,
neven, nichten en aanverwanten.

De wettelijke maatregelen verhinderen ons
een uitvaartplechtigheid te organiseren.
De uitvaart zal dan ook in beperkte familiekring
worden gehouden op dinsdagnamiddag 28 april 2020.

Echter, Renéeke hield van bloemen.
Indien gewenst kunt u daarvoor online terecht bij
<https://botanicus.floralshop.be/>
De bloemen mogen afgegeven worden
in het funerarium Onckelinx,
Bondgenotenlaan 13, 3400 Landen.