



We staan niet altijd stil  
bij het woord "samen"  
Maar het is een groot gemis  
als "samen" uit je leven is

We nemen afscheid van

mevrouw

**Paula L'homme**

weduwe van Edmond Dubois

geboren te Waasmont op 2 april 1932  
en vredig van ons heengegaan in het  
rusthuis van Racour op 1 juni 2020.

---

De afscheidsplechtigheid zal in intieme kring  
plaatsvinden, gevolgd door de inzetting  
in de familiegrafkelder op de  
begraafplaats van Waasmont.

Rouwadressen:

Filips de Goedelaan 9, 3400 Landen  
Goede Kinderenstraat 7, 3890 Gingelom

U kan ook online condoleren via  
[www.onckelinx.com](http://www.onckelinx.com)

Dit melden u met diepe droefheid:

haar kinderen

Pierre en (Maria† Meesters) Liliane Dubois-Bulen,  
Jeannine (†) Dubois,  
Paulette Dubois en José Goreux,

haar klein- en achterkleinkinderen

Christoph en Tine Dubois-Mélotte,  
Thibaut, Louise,  
Stijn en Catherine (haar metekind) Lenaerts-Dubois,  
Lode, Sander, ♡

haar neven, nichten en aanverwanten.

De families

L'homme, Dubois, Clabots en Preud'homme.

Met dank aan de directie en het personeel  
van het rusthuis Saint-Joseph te Racour  
en de dokterspraktijk Pepijn te Landen.