



*“Wat voor een rups  
het einde is,  
noemt de rest  
van de wereld  
een vlinder.”*

Lao-Tse  
Chinees filosoof



We nemen afscheid van

de heer  
**André Lambrechts**  
weduwnaar van Fernande Cans

geboren te Walshoutem op 28 oktober 1935 en  
overleden te Landen op 13 december 2020,  
gesterkt door de Heilige Sacramenten.

---

Omwille van de geldende Covid-maatregelen  
zal de afscheidsplechtigheid in  
intieme kring plaatsvinden in de  
parochiekerk van Walsbets op

**zaterdag 19 december 2020,**

gevolgd door de bijzetting van de urne op  
de begraafplaats van Overwinden.

papa en pé van

Rudi en Pascale Lambrechts-Petitjean,  
Joren en Yasmine Lambrechts-Lecocq,  
Yannick en Dorien Dufromont-Lambrechts,

Johan en An Meirens-Lambrechts,  
Seppe Meirens,  
Stan Meirens,

broer, schoonbroer en nonkel van

Jean(†) en Elise(†) Lambrechts-Strauven,  
kinderen, klein- en achterkleinkinderen,  
Albert(†) en Marie-Louise(†) Lambrechts-Frerart,  
en kinderen,  
Jozef(†) en Nelly Giebens-Lambrechts,  
kinderen, klein- en achterkleinkinderen,  
André(†) en Madeleine Minoi-Lambrechts,  
Zuster Klara, Guillaumine Lambrechts,  
Eduard en Magda Cans-Es,  
kinderen en kleinkinderen,

De families Lambrechts, Cans, Franco, Toelen.

Zijn vrienden en bureu.

Met dank aan zijn huisarts Dr. Peter Maes  
en het verplegend team Gert Pipeleers.

Rouwadressen:

A. Knaepenlaan 8, 3401 Landen (Walshoutem)  
Walshoutemstraat 71A, 3401 Landen (Walshoutem)

U kan ook condoleren via  
[www.onckelinx.com](http://www.onckelinx.com)