



Ik kan helaas geen afscheid nemen  
Ik kan helaas niet bij je zijn  
Maar ik denk aan jou en voel de pijn  
Pijn die een leven lang zal duren  
Het had ook anders kunnen zijn...

We nemen afscheid van

de heer

## Marcel Spiritus

echtgenoot van Lucienne Coopmans

geboren te Gorssem op 25 oktober 1942  
en overleden te St.-Truiden in het  
Sint-Trudo ziekenhuis op  
9 december 2020.

---

Omwille van de geldende Covid-maatregelen  
zal de afscheidsplechtigheid  
in intieme kring plaatsvinden in het  
crematorium "de Tesch" te Hasselt  
op maandag 14 december 2020,

gevolgd door de bijzetting van de urne op  
de begraafplaats van Landen.

Dit melden u:

Lucienne Coopmans,                      zijn echtgenote;

Tony Spiritus,  
    Pieter-Jan Spiritus,  
    Gwendoline Spiritus,  
Anne Spiritus,  
    Lorenzo Lalman,  
    Elias, Eden,  
    zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen;

Albert en Godelieve Spiritus-Vanderheiden,  
    kinderen, klein- en achterkleinkinderen,  
Paula Spiritus,  
    kinderen, klein- en achterkleinkinderen,  
    zijn broer, zus, schoonzus, neven en nichten;

Zijn schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten  
van de familie Coopmans.

Met dank aan zijn huisarts dr. Zajkowski C.  
en het verplegend personeel van  
het St.-Trudo Ziekenhuis.

Rouwadressen:  
Bovenpoortstraat 8, 3400 Landen  
Lorenzo, Kapelstraat 9/1, 3440 Zoutleeuw

Je kan ook online condoleren via  
[www.onckelinx.com](http://www.onckelinx.com)