



Een rots in de branding,
een fakkel in de duisternis.
Op het laatste was je nog een
hardvochtig vlammetje tot
God je riep en het vlammetje dat
overbleef uitblies.
Fel en stralend gedenken we je,
lieve mama en memé.

We nemen afscheid van

mevrouw

Bertha Voé

weduwe van Joseph Pennings

geboren te Walshoutem op 1 april 1929 en
overleden te Walshoutem op 28 maart 2021.

Omwille van de geldende Covid-maatregelen
zal de afscheidsplechtigheid
in intieme kring plaatsvinden in de
St.-Jan de Doperkerk te Walsbets op

vrijdag 2 april 2021,

gevolgd door de bijzetting op
de begraafplaats van Walshoutem.

Dit melden u:

Victor Pennings,
Polly en Francine Franco-Pennings,
Mathieu en Leen (haar metekind) Sarrazin-Franco,
Anna-Lena,
haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind;

Victor(†) en Marie(†) Voé-Rosillon,
haar ouders;

Alphonse(†) Voé,
Simone(†) Voé,
haar broer en zus;

Haar schoonbroer, schoonzussen, neven, nichten
en aanverwanten.

De families Voé, Pennings en Rosillon.

Met dank aan haar trouwe huisarts en
het verplegend team Ann, Christophe, Nathalie, Leslie.

Rouwadres:
Francine, Piercostraat 52,
3401 Landen (Walshoutem)

U kan ook online condoleren via
www.onckelinx.com