



Waarom zijn er zoveel vragen  
Waarom is er zoveel pijn  
Waarom zijn er zoveel dingen  
Die niet te begrijpen zijn

We nemen afscheid van

mevrouw

**Arthurine Vanham**

weduwe van Julien Reynaerts

geboren te Landen op 14 februari 1930  
en overleden te Landen op  
29 april 2021.

---

Het afscheid zal omwille van  
de geldende Covid-maatregelen  
in intieme kring plaatsvinden op  
**woensdag 5 mei 2021,**  
gevolgd door de bijzetting op  
de begraafplaats van Landen.

Rouwadres:

Eén Meilaan 1, 3400 Landen

U kan ook online condoleren via  
[www.onckelinx.com](http://www.onckelinx.com)

Dit melden u:

Victor Reynaerts en vriendin,

haar zoon;

Katja Reynaerts en Ivan Raepers,  
Robby Reynaerts en Elke Iserbyt,

haar kleinkinderen;

Liese Raepers,  
Ingo Reynaerts,

haar achterkleinkinderen;

Constant(†) en Victorine(†) Bollinne-Reynaerts,  
Marcel(†) en Julienne(†) Reynaerts-Coopmans,  
Remy(†) en Denise(†) Bartholomé-Petitjean,

haar schoonbroers en schoonzussen;

Haar neven, nichten en aanverwanten.

De families Vanham, Reynaerts, Medart, Kempenaire.

Met dank aan  
het personeel van het WZC Oleyck te Landen  
haar huisartsen dr. K. Achten en dr. D. Achten.