



Als het leven lijden geworden is
De kans op beter worden hier niet is
Dan zal ik naar een plek toegaan
Waar ziekte en pijn niet meer bestaan

We nemen afscheid van

mevrouw

Léone Muller

geboren te Ans op 13 maart 1954 en
overleden in het Sint-Trudo Ziekenhuis
te St.-Truiden op 1 juni 2021.

Omwille van de geldende Covid-maatregelen
zal de afscheidsplechtigheid
in intieme kring plaatsvinden in het
crematorium "de Tesch" te Hasselt op

zaterdag 5 juni 2021,

gevolgd door de asverstrooiing, aldaar.

Dit melden u:

Koen en Nancy Leys-Frederickx
Selina (haar petekind), Dune, Immanuel,
David en Jessica Frederickx-Roosen,
Camille, Carsten,

haar kinderen en kleinkinderen;

René(†) en Delphine Menten-Muller,
Benny en Murielle Ingelbosch-Menten, Jana,
Corinne(†) Menten, Rien,

Guy en Flora Maes-Muller,
Philippe Maes, Hélène, Gaëtan,
Benoit Maes,

haar zussen, schoonbroer, neven en nichten;

De families Muller en Sacreas.

Met dank aan haar huisarts, I-mens thuishulp
en de thuisverpleging van de groep Pipeleers.

Condoleren:

Fam. Muller Léone
P/A Begraffenissen Onckelinx
Stationsstraat 83
3400 Landen

Je kan ook online condoleren via
www.onckelinx.com