



Nooit meer je stem.
Nooit meer je lach.
Nooit meer samen genieten
van een mooie dag.

Je handen hebben voor ons gewerkt,
je hart heeft voor ons geklopt.
Om wie je was, zijn we dankbaar,
om je heengaan treuren wij.

Niets is meer hetzelfde in ons leven
maar het houden van jou
en alle herinneringen zijn gebleven...



Na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud,
wilskracht, goedheid en liefde is van ons heengegaan...

Francisco TORRAS-VIECO

Geboren te Madrid (Spanje) op 8 juli 1934
Overleden te Neerhespen op 3 augustus 2021

Dit melden U met diepe droefheid:

Jeannine ULENS, *zijn echtgenote*

Carolina en Richard (†) TORRAS-VIECO-ROZEN
Nicolas

Pili en Stefan TORRAS-VIECO-COURTOIS
Pieter
Beau

Dominique TORRAS-VIECO
Diego

Zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind

Ingevolge de wens van Francisco heeft de crematie in stilte
plaatsgevonden.

***De familie dankt U voor uw medeleven en
woorden van troost.***

Met bijzondere dank voor de medische en mentale
steun:

aan Dr. M. Vandewoude en zijn team van het H. Hart
en van de Campus St. Jan te Tienen,
aan Dr. P. Taffeiren en Dr. Lo Bianco, zijn huisdokters,
aan Mariella Neyskens, zijn thuisverpleegster,
alsook aan Muriel Luyckx, van het Panal team te Linter.



Rouwadres
Achter het Dorpstraat 17
3350 Neerhespen, Linter

Condoleren
[www.begrafenissen.](http://www.begrafenissen.be)