

Voor jou ging het sterven niet ineens
Je hebt er moedig voor gestreden
Niemand kan weten wat je hebt gevoeld
Ook niet wat je hebt geleden

We nemen afscheid van

Louis Mouton

echtgenoot van Georgina Vanlaer

geboren te Wange op 24 november 1947 en overleden
in het Sint-Trudo Ziekenhuis te St.-Truiden op 8 augustus 2021.

Dit melden u:

Georgina Vanlaer, zijn echtgenote;

Albert(†) en Marie-Claire Trossard-Mouton, en vriend,
kinderen en kleinkinderen,

Michel(†) en Juliette Hombroux-Mouton, en vriend,
kinderen en kleinkinderen,

Ivan(†) en Monique(†) Mouton-Branckaute,
kinderen en kleinkinderen,

Arthur(†) en Arlette Vanlaer-Logist,

zijn zussen, schoonzus, neven, nichten en aanverwanten;

Elodie Wauters, Geert en Conny, Niels en Eliza, Lien en Nicolas.

De families Mouton, Vanlaer, Peetersille, Hombroek.

Zijn trouwe vrienden van camping "Heidestrand" van Zonhoven.

Met dank aan zijn huisarts dr. Lo Bianco S.
en het verplegend team Kim Clabots.

De afscheidsplechtigheid en de crematie zullen in familiekring
plaatsvinden in het crematorium "de Tesch" te Hasselt op
zaterdag 14 augustus 2021, gevolgd door de bijzetting
van de urne op de begraafplaats van Waasmont.

Begroeting in het funerarium Onckelinx, Bondgenotenlaan 13
3400 Landen, **vrijdag 13 augustus 2021** van 19u00 tot 20u00.

Condoleren:

Fam. Mouton-Vanlaer
P/A Begrafenissen Onckelinx
Stationsstraat 83, 3400 Landen

U kan ook condoleren via
www.onckelinx.com