

## Afscheid

Ik ga op weg  
en laat mijn huis  
verdonkeren  
in het avondrood

- o, ga niet weg,  
de nacht is groot.

ik kan niet blijven  
lieveling,  
de dood ontbood mij  
tot zijn kring;

vergeef mij  
dat ik achterlaat  
wat ik zozeer  
heb liefgehad:

mijn huis, mijn stad,  
mijn kleine straat  
en u  
mijn eigen hart,

ik hoor een lied  
een grote stem.

- zijt gij dan niet  
van mij?  
van hem.

o, vrouw die  
eenzaam achterblijft  
in het verwaaiend  
avondrood

o dood, o stem

de nacht is groot  
en sterk de stem  
die tussen slaap  
en morgenrood  
roept uit het  
nieuw Jeruzalem.

*H. Marsman*



André LENAERTS

°11.07.1939 +19.12.2021



Op 19 december 2021 ging van ons heen

# André LENAERTS

geboren te Walsbets, op 11 juli 1939

*Stichter en dirigent van zangkoor  
Singhet ende Weset Vro*

echtgenoot van

Lisette PLEVOETS

De uitvaartliturgie, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,  
zal plaatshebben in de Sint-Amanduskerk te Wezeren  
op DONDERDAG 23 DECEMBER 2021 om 13.00 uur.

Gelegenheid tot groeten op woensdag 22 december van 19.00 tot  
20.00 uur bij uitvaartzorg Onckelinx, Bondgenotenlaan 13, 3400 Landen.

Dit melden u en nemen in dankbaarheid afscheid:

*zijn echtgenote:*

Lisette Plevoets,

*zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind:*

Hilde en Guy

Lise, Zeger en Billie, Celien en Dimitri, Seppe en Luna

Bart en Leen

Roald en Jolien, Gitte en David, Thomas

Lieve en Raf

Lucie en May

*zijn nicht:*

Marie-Josephe

*Zijn schoonbroer en schoonzussen en kinderen:*

Denise en Benjamin, Annick, Jordy

Hubert en Lucie, Jean-Pierre, Mady en Marc

Tante Nie

*Zijn trouwe helpers*

Leonie en Marcel

*De vele vrienden die zijn leven gedeeld hebben*

Dank aan dr. Lo Bianco

en aan de verplegers Johan en Francis

De families: Lenaerts, Plevoets

Swennen, Hombrouckx



*André*