



Je ogen steeds vaker gesloten.
Je stem steeds minder gehoord.
Je pijn weg. Het is goed zo.

Diep bedroefd om zijn vroegtijdig heengaan
nemen we afscheid van

Jules Marsoul

Boekbinder

geboren te Tienen op 26 januari 1947 en
godvruchtig overleden in Huis in de Stad te Tienen
op 13 september 2022, gesterkt door
de Heilige Sacramenten.

De plechtige uitvaartliturgie, waarop wij u vriendelijk
uitnodigen, zal plaatshebben in de Sint-Gertrudiskerk van
Landen op **zaterdag 17 september 2022 om 10u30**
gevolgd door de bijzetting op
de begraafplaats aldaar.

Samenkomst en gelegenheid tot groeten
in de kerk vanaf 10.00u.

Begroeting in het funerarium Onckelinx,
Bondgenotenlaan 13, 3400 Landen,
vrijdag 16 september 2022
van 19.00u tot 19.30u.

Dit melden u met diepe droefheid:

Paul(†) en Virginie(†) Marsoul-Geelen,
Hugo(†) en Juliana Van Geert-Marsoul,
Erik Van Geert en Anacita Suangco,
Kevin, Keagan,
Koen en Ines Van Geert-Konings,
Mattis, Oliver,

Lucette Marsoul,
Veerle Verheyden en Carlos,
Noah,

Luc en Monique Marsoul-Derwael,
Kris en Saartje Marsoul-De Vleeschauwer,
Tobe, Matti,
Bert en Liesbet Aerts-Marsoul,
Laura, Elise, Mathias,

Noël en Brigitte Mercken-Marsoul,
Tim Mercken en Aleksandra Kuhelj,
Liam, Jesse,
Johnny en Ilse Hurxkens-Mercken,
Fabian,

Guido en Marianne Marsoul-Jacques,
Jeroen Marsoul,

zijn ouders, broers, zussen, neven en nichten;

Zijn tante, neven, nichten en aanverwanten.

Een bijzonder woord van dank aan de begeleiders,
het verzorgend personeel, de bewoners van Huis in de Stad
alsook aan dr. Dewaele voor hun niet aflatende inzet en zorg.

Rouwadres:

Luc Marsoul, Wezerenstraat 249
3401 Landen (Wezeren)

U kan ook condoleren via www.onckelinx.com