

Je was een engel met grote witte vleugels
Zo fier als een gieter, zo kwetsbaar als een rietje
Af en toe "knapte" er een vleugel af...
Maar nu zijn de engeltjes er weer en geven
ze je opnieuw grote, witte vleugels
Vlieg maar broer, nonkel...
Dag broer, dag nonkel Luc

We nemen afscheid van

Luc Vanmarsenille

geboren te St.-Truiden op 31 december 1958 en
overleden te St.-Truiden in het Sint-Trudo Ziekenhuis
op 14 augustus 2023.

Het afscheid zal in intieme kring plaatsvinden op
zaterdag 19 augustus 2023,
gevolgd door de bijzetting van de urne op
de begraafplaats van Landen.

Begroeting in het funerarium Onckelinx,
Bondgenotenlaan 13, 3400 Landen,
vrijdag 18 augustus 2023 van
19u00 tot 19u30.

Dit melden u:

Patrick Vanmarsenille,
Marc(†) Vanmarsenille,
Ann Vanmarsenille,

zijn broer en zus;

Levi en Karolien Corthauts-Driesens,
Leonie,
Yana Merckx en Bram Timmermans,

zijn nichtjes en neven;

De families Vanmarsenille en Doucé.

Met dank aan het WZC Orelia ter Velm,
zijn huisarts dr. I. Herbots, de dokters en de verpleging
van de afdeling Geriatrie van het Sint-Trudo Ziekenhuis.

Condoleren:

Fam. Vanmarsenille

p/a Begrafenissen Onckelinx
Stationsstraat 83
3400 Landen

of via www.onckelinx.com