



Sterven doe je niet ineens
maar af en toe 'n beetje
En alle beetje die je stierf
't is vreemd, maar die vergeet je
Het is je dikwijls zelfs ontgaan
je zegt ik ben wat moe
Maar op 'n keer dan ben je aan
je allerlaatste beetje toe
Toon Hermans

We nemen afscheid van

Ingrid Loriers

geboren te Watermaal-Bosvoorde op 6 juli 1947 en
overleden te St.-Truiden in het Sint-Trudo Ziekenhuis
op 30 september 2023.

De plechtige uitvaartliturgie, waarop wij u vriendelijk
uitnodigen, zal plaatshebben in de parochiekerk van
Laar op **maandag 9 oktober 2023 om 10.30u.**

**Samenkomst en gelegenheid tot groeten
in de kerk vanaf 10.00u.**

De crematie zal plaatshebben in familiekring.

Begroeting in het funerarium Onckelinx,
Bondgenotenlaan 13, 3400 Landen,
zondag 8 oktober 2023
van 19u00 tot 20u00.

Dit melden u:

Cecile Maupin en Thierry Lebicq,
Virginie, Alexandre, Camille,
Frederik Maupin en Emilie Vincent,
Noah, Leo,
Nadine Maupin en Roel Tokka,
Louis, Marcel,

haar kinderen en kleinkinderen;

Guy Loriers en Hilde Michaux,
kinderen en kleinkinderen,
Pascal Loriers,
Marc(†) Loriers,

haar broers, schoonzus, neven en nichten;

De families Loriers en Pardon.

Condoleren:

Fam. Loriers Ingrid
p/a Begrafenissen Onckelinx
Stationsstraat 83
3400 Landen
of via www.onckelinx.com