



Het afscheid is definitief
maar de herinnering is onuitwisbaar

Ging van ons heen

Fernande Vandersmissen

weduwe van Roger Dongleur

geboren te Velm op 24 februari 1934 en
overleden te Montenaken op 6 juli 2024.

Dit melden u:

Edy en Josiane Paquay-Dongleur,
Leticia Paquay en Philippe Vandecan,
William Dockier,

Marc Dongleur en Ann Peeters,
Coralie Dongleur,

haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen;

Constant(†) en Martha(†) Vandersmissen-Reeckmans,
kinderen en kleinkinderen,

Roger(†) Vandersmissen,
Joseph en Florisse Booten-Vandersmissen,

haar zus, schoonbroer, neven en nichten;

De families Vandersmissen, Dongleur, Helaers, Reynaerts.

Haar neven, nichten en aanverwanten.

Met dank aan haar huisarts dr. K. Pansaers en
het personeel van het WZC Ocura te Montenaken.

De plechtige uitvaartliturgie, waarop wij u vriendelijk uitnodigen,
zal plaatsvinden in de parochiekerk Gingelom op
vrijdag 12 juli 2024 om 10.30 uur.

Samenkomst en gelegenheid tot groeten
in de kerk vanaf 10 uur.

De bijzetting van de urne op de begraafplaats van Gingelom
zal in familiekring plaatsvinden.

Begroeting in het funerarium Onckelinx, Steenweg 181,
3890 Gingelom, donderdag 11 juli 2024
van 19.00 uur tot 19.45 uur.

Condoleren:

Fam. Dongleur-Vandersmissen
p/a Begrafenissen Onckelinx
Steenweg 181, 3890 Gingelom
of via www.onckelinx.com