

Je moeder blijft je moeder
zo eigen en vertrouwd
je wilt haar niet graag missen
omdat je van haar houdt
Maar eens dan komt de dag
dat je haar moet laten gaan
je verstand zegt dat het goed is
maar in je ogen blinkt een traan

We nemen afscheid van

Angèle Plumot

echtgenote van Bernard Van Dyck

geboren te Lommel op 22 december 1927 en
overleden te Walshoutem op 30 juli 2024.

De uitvaartplechtigheid zal plaatshebben in familiekring
in het Aulnenhof op **dinsdag 6 augustus 2024**
gevolgd door de bijzetting van de urne op de begraafplaats van Landen.

Condoleren:

Fam. Van Dyck-Plumot
P/A Begravenissen Onckelinx
Stationsstraat 83
3400 Landen

of via www.onckelinx.com

Dit melden u:

Bernard Van Dyck,

haar echtgenoot;

Geert en Kris Van Dyck-De Coster,
Bart en Tine Donni-Van Dyck,
Sander, Robbe,
Jeroen en Ellen Vanfraechem-De Camps,
Simon, Julien, Marcel,
Griet Vanfraechem,
Robin, Adriaan, Emiel,

Koen en Brigitte Van Dyck-Claes,
Pieter Van Dyck,
Chloë,
Vinoy en Riet Hauben-Van Dyck,
Emily, Adam,
Ewout en Katrien Van Dyck-Frison,
Sybille,
Freija Van Dyck,

Frank en Veerle Van Laer-Van Dyck,
Maarten en Katrien Weckx-Bonneu,
Roeland Weckx,
Peter en Katelijne Malfiet-Weckx,
Thomas en Hannelore Neven-Weckx,
Michel en Olivia Van Leeuwen-Van Laer,
Celeste,
Raphaël en Emma Van Laer-Thonander-Halgren,
Elliott, Esther,

haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen;

De families Plumot, Van Dyck, Dresen, Boons, Peeters.

Met dank aan haar huisartsen en het personeel van
het WZC Zevenbronnen te Walshoutem.