



Er zijn geen woorden voor,  
geen gedichten lyrisch genoeg,  
om te beschrijven  
wat jij voor ons betekend hebt.  
Rust zacht allerliefste mama, memé, moeke

We nemen afscheid van

mevrouw  
**Romaine Saenen**  
weduwe van Frans Hobin

geboren te Orsmaal-Gussenhoven op 19 december 1932  
en overleden te Zoutleeuw op 23 augustus 2024.

---

De plechtige uitvaartliturgie, waarop wij u  
vriendelijk uitnodigen, zal plaatshebben  
in de parochiekerk van Neerwinden op  
**donderdag 29 augustus 2024 om 10u30,**  
gevolgd door de bijzetting op de  
begraafplaats van Neerwinden.

Samenkomst en gelegenheid tot groeten  
in de kerk vanaf 10u00.

Begroeting in het funerarium Onckelinx,  
Bondgenotenlaan 13, 3400 Landen  
woensdag 28 augustus 2024  
van 19u00 tot 20u00.

Mama van

Stany en Chantal Hobin-Schoups  
Danny en Ann Debras-Hobin  
Griet Hobin

Memé van

Kenneth en Inne Debras-De Wals

Moeke van

Vince Vanermen en Melissa Dompas

Baasje van

Dotteke

Delen verder in ons verdriet

Haar neven, nichten en aanverwanten.  
De families Saenen, Hobin, Lindekens, Munten.

Met dank aan het personeel van het WZC Ravelijn  
te Zoutleeuw en haar huisarts dr. F. Peeters.

Condoleren:

Fam. Hobin-Saenen  
p/a Begrafenissen Onckelinx  
Stationsstraat 83  
3400 Landen  
of via [www.onckelinx.com](http://www.onckelinx.com)