



Er is een geest die bijzonder en sterk is
maar ook een lichaam dat anders is
Die geest bleef vechten tot het laatst aan toe
alleen het lichaam, dat werd moe

We nemen afscheid van

mevrouw

Paula Willems

weduwe van Fernand Uyttebroek

geboren te Laar op 20 april 1930 en overleden
te Montenaken op 22 december 2024, gesterkt
door de Heilige sacramenten.

De plechtige uitvaartliturgie, waarop wij u vriendelijk
uitnodigen, zal plaatshebben in de parochiekerk
van Laar op **vrijdag 27 december 2024 om 10u30**.

Samenkomst en gelegenheid tot groeten
in de kerk vanaf 10u00.

De bijzetting van de urne op de begraafplaats
van Laar zal in familiekring plaatsvinden.

Condoleren:

Fam. Uyttebroek-Willems
P/A Begrafenissen Onckelinx
Stationsstraat 83, 3400 Landen
Of via www.onckelinx.com

Dit melden u:

Jan en Greet Vrancken-Uyttebroek,
Dieter Vrancken,
Kurt Vrancken en Peter Steen,

Jos en Annemie Hubin-Uyttebroek,
Sven en Lesley Hubin-Arens,
Kenzo en Eva-Maria Haentjens-Danninger,
Loua,
Sophia Hubin,
Tineke en Ilse Hubin-Vandermeiren,
Yente, Yarne, Yuno, Flore,
Kristof en Saartje Eras-Hubin,
Lans, Oona,
Birgit Hubin,
Bas, Billie,

Wolf en Linda (Lien) Redl-Uyttebroek,

Erik en Daisy Uyttebroek-Pattyn,
Ortwin en Eline Uyttebroek-Willems,
Camille, Alix,
Pieter en Astrid Van de Moortel-Uyttebroek,
Emiel, Maurice,
Sigurd en Marie Uyttebroek-Truyens,
haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen;

De families

Willems, Uyttebroek, Loos, Kempeneers.